

Da Bjørn mistede sine solbriller

Alen Domaze

...og det
var
Hare
der
tog
dem



Hmm.

**Jeg tror nogen har taget
mine solbriller.**

Hej Måge.

Hej Bjørn.

Hvor er dine solbriller?

Jeg tror nogen har taget dem.

Det var da ærgerligt.

De klædte dig ellers så flot.

Det ved jeg.

Har du taget dem, Måge?

Jeg spiser dig hvis du har taget dem.

Mig? Nej da. Spørg Bæver.

Okay. Farvel Måge.

Ja, farvel Bjørn.

Og tak fordi du ikke spiste mig.

Det var så lidt.

Hej Bæver..

Hej Bjørn.

**Hvor er dine solbriller,
Bjørn?**

Jeg tror nogen har taget dem.

Øv, hvor synd.

De var ellers så smarte.

De klædte dig så flot.

Det ved jeg.

Har du taget dem, Bæver?

**Jeg sværger jeg spiser dig
hvis du har taget dem.**

**Mig? Nej da. Spørg Hare. Han
står lige derover og tjekker
sine nye solbriller ud.**

Okay. Jeg må løbe nu.

Hej Hare.

Hej Bjørn.

**Hvorfor har du ikke dine
solbriller på?**

De klædte dig ellers så flot.

Jeg spiser dig, Hare.

**Jeg har altså ikke taget dine
solbriller.**

Du lyver.

Men de er ikke dine.

**Jeg fandt dem henne i
krattet.**

Du må gerne have dem.

Selvom de ikke er dine.

Hmm. Okay. Tak.

Vil du så stadig spise mig?

Jeg tænker over det.

Okay.

Nu går du ingen steder, mens jeg tænker, vel?

Okay.

Men jeg er lidt bange.

Godt.

Husk nu at tænke grundigt over det, Bjørn.

Det skal jeg nok.

For jeg lyver ikke.

Jeg kunne aldrig finde på at tage dine briller.

Selv ikke hvis jeg så dig tabe dem henne i krattet.

Okay.

...

.....

...

**Har du nu tænkt over det,
Bjørn?**

HAPS!

