

Da Dino spiste Hare



Alen Domazet

... og
andre ting

**Hvad er der galt med dig,
Dino?
Hvorfor er du så ked af det?**

**Det er forfærdeligt, Bæver!
Men jeg tror jeg kom til at
spise Hare ...**

**Nej. Det kan da ikke passe.
Du er jo altid så sød.**

**Men det er skam rigtigt.
Jeg spiste ham i går.
For jeg er så forfærdelig
sulten for tiden ...**

**Nu gider jeg ikke længere
høre på dine løgnehistorier.
Nu kommer Måge, så må du
snakke med Måge om det.**

**Hej Dino!
Hvad er der galt?**

**Åh, Måge. Det er forfærdeligt.
Men jeg tror jeg kom til at
spise Hare ...**

**Det kan da ikke passe.
Du er jo mega flink.**

**Men det er skam rigtigt.
Jeg spiste ham i går.
For jeg er så forfærdelig
sulten for tiden ...
Meget sulten, Måge.**

**Løgn og latin!
Jeg går min vej.
Nu kommer Elg, så må vi jo se
om Elg gider høre på dit brok.**

**Hvad så, Tudefjæs?
Hvad er der i vejen?**

**Åh, Elg. Det er forfærdeligt.
Men jeg tror jeg kom til at
spise Hare ...**

**Nej! Det kan da ikke passe!
Det gider jeg da ikke høre på!**

Jo. Det er skam rigtigt nok.

Hvordan gjorde du da?

**Jeg åbnede bare min mund
og lænede mig lidt frem.
Og så ...**

**Nu holder du op!
Det er ikke til at holde ud
at høre på!
Jeg skrider min vej.**

Hov!

Elg!

Vent!

Hvad nu, Tudefjæs?

**Hvis jeg nu viser dig,
hvordan jeg gjorde.
Vil du så tro på mig, Elg?**

**Ja da. Så vis mig det.
Men jeg tror stadig ikke en
skid på det.**

Okay.

Nu kommer det.

Klar?

Ja. Kom nu bare med det.

Men du spilder min tid.

HAPS!

Tror du nu på mig, Elg?

... Elg?

... Elg?